

Het Geheim van de Steur

tekst & beeld
Alexander ten Berge

Kampen, het jaar 1468 A.D.



Een kogge meert
aan om een
mysterieuze
lading te lossen.

Een vooraanstaand
koopman laat de
metalen kist
naar een geheime
locatie brengen.



Deze koopman,
Hendrikus
Berendtsz.,
was op zijn
reizen in de
koopvaardij
geïnteresseerd
geraakt in de
wereld van
de mystiek.



Om
zijn stad,
het mooie
Kampen, te
beschermen
liet hij een groot
mysticus een
geheimzinnig
wapen maken.

Dit resulteerde
in de speciale
lading van
de kogge.





Gelukkig,
het wapen
hoefde tijdens
het leven van
Hendrikus nooit
ingeret te
worden...



Dit betekende echter
wel dat het geheim
na zijn dood in
vergetelheid raakte

Jaren verstreken...

...eeuwen gingen
voorbij.

Totdat, niet zo
heel lang
geleden...





... bij wegwerkzaam-
heden een bijzondere
vondst werd gedaan.
Archeologen uit Leiden
werden opgeroepen
om de kist en haar
inhoud te onderzoeken

Met alle gevolgen
van dien...

Wat eeuwenlang verzegeld was,
werd nu -zomaar- geopend.

Jakkes! Wat is
dat voor een
smurrie?

Ik ben bang dat
we daar zo achter
gaan komen,
Bram!

En daar hadden ze best wat langer
over na mogen denken...

Want, welke wesen heeft er nou geen honger na
honderden jaren opgesloten te zijn geweest in een kist?







... waar hij groeide en groeide en groeide.
Om daar voor altijd te blijven om zijn
taak te vervullen: Kampen beschermen
voor het kwaad.

Einde ??